

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Probeer los te komen  
van woorden uit het verleden**

“Het is soms heel belangrijk om bepaalde dingen die je tot inzicht hebt gebracht te durven laten gaan. Blijf niet aan je inzichten hangen, maar weet dat de inzichten, als je ze eenmaal verworven hebt, er zijn en dat ze vanzelf weer naar boven zullen komen als je ze nodig hebt.

Je moet kunnen loskomen van je eigen inzichten en van de dingen die tegen je gezegd worden, en dat is misschien het moeilijkste. Je moet in jezelf durven staan, los van de woorden die naar jou toe uitgesproken zijn en die soms een heel grote betekenis hebben in je leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com